



*Knip de vormen uit en rijg ze aan een touw.
Hang de slinger aan het raam en schenk zo
een kopje troost aan de mensen in je straat.*