



*Knip de vormen uit en rijg ze aan een touw.  
Hang de slinger aan het raam en schenk zo  
een kopje troost aan de mensen in je straat.*